

Die Drie Varkies

Daar was eendag drie varkies.

Mamma Vark sê “Julle is nou te groot, Julle moet julle eie huisies gaan bou.” “Totsiens Ma.” “Totsiens varkies.” Die eerste varkie ontmoet ‘n man met strooi. “Goeiemôre man, gee vir my van jou strooi. Ek wil ‘n huisie bou.” Die eerste varkie bou sy huis van strooi.

